



Een gebed voor dankdag

God van de schepping,

*Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde.
De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag
opnieuw.
Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.*

*Wij danken U dat U ons aan elkaar hebt gegeven:
zon, maan, sterren, aarde, water, land, planten,
vogels, vissen, dieren en mensen. In afhankelijkheid
van elkaar en van U.*

*Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en
bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag
voor het wonder van het leven en in het licht van de
Eeuwigheid.*

Lydia van Maurik

Kerkdiensten komende twee weken

Al eeuwenlang vieren veel protestantse gemeenten jaarlijks een 'dankdag', samen met 'biddag' een belangrijk moment in het kerkelijk jaar. De term 'dankdag' is door de jaren veranderd in 'dankdag voor gewas en arbeid'. In onze kerken noemen we het ook wel Oogstdienst. Aanstaande zondag 13 november wordt er in de Petruskerk de gezamenlijke oogstdienst gehouden waarin ook het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Voorganger is ds. Frans Ort uit Dieren. De oogstdienst was al langer gepland, maar het vieren van het Avondmaal is er, door omstandigheden, pas recentelijk aan toegevoegd, vandaar dat dit niet vermeld stond in Kerkklanken.

In de dienst staat het gedeelte uit Handelingen 2 centraal, waar gesproken wordt over het leven van de eerste gemeente: *ze namen mee wat zij hadden en deelden wat er over was met de armen*. Dat zijn

precies de handen van de kerk: geroepen om bijeen te brengen en geroepen om uit te delen. De dienst is in een bepaald opzicht ook bijzonder: we zijn druk doende met het Samen..Gaan van onze beide gemeenten. Ds. Frans Ort maakte deel uit van de werkgroep eredienst. De dienst van zondag is vorm gegeven volgens de adviezen van deze werkgroep: eigenlijk proberen we onze nieuwe opzet voor de liturgie uit. Na de dienst drinken we samen koffie/thee in De Kerkhorst. U kunt dan ook aan ds. Ort doorgeven hoe de dienst op deze wijze door u is ervaren.

In de kerk staan de vele fruitbakjes die speciaal gemaakt zijn voor deze dienst. De liturgische bloemschikgroep heeft de kerk weer prachtig aangekleed met bloemen, fruit, groentes etc. In de hal staat o.a. onderstaande schikking. Na afloop van de dienst mag u fruit en groente van de tafel in de hal meenemen. Wij wensen elkaar een gezegende en inspirerende dienst toe.



Liturgische schikking 13 november

Op zondag 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditiegetrouw herdenken we dan de gemeenteleden en anderen die in het afgelopen jaar zijn overleden. De dienst die om 10.00 uur begint wordt geleid door mevr. ds. L. van Hilten uit Apeldoorn en vindt plaats in de Boskapel te Laag-Soeren.

In deze dienst herdenken wij o.a. de volgende overledenen:

- Dhr. A. (Aris) Blankenspoor
Prof. Huetlaan 5b te Laag-Soeren; 91 jaar.
- Mevr. H. (Henny) Burgers - Kerkwijk
Overweg 49 te Spankeren; 75 jaar.
- Mevr. J.A. (Janna Adriana) Vos - Versluis
Adm. Helfrichlaan 12 k313 te Dieren; 99 jaar.
- Mevr. W.A. (Wilhelmina Aleida) v/d Veen-te Kloese
Coehoorsingel 5 te Doesburg; 81 jaar.
- Mevr. J.H. (Johanna Hermina) Kool - Plant
Harderwijkerweg 84 te Laag-Soeren; 94 jaar.
- Mevr. A.A. (Antonia Alberdina) Wassink-Luimes
Adm. Helfrichlaan 12 k315 te Dieren; 98 jaar.
- Mevr. M.C. (Maria Cornelia) Buijs-Lambrechtse
Zutphensestraatweg 5 k025 te Dieren; 90 jr.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en na te praten.



Laatste zondag kerkelijk jaar 2021

Kerkdiensten online te volgen

De beelden van de kerkdiensten vanuit de Petruskerk in Spankeren kunnen live worden gevolgd op internet via de website www.kerkdienstgemist.nl.

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren>

Wanneer u naar de diensten in de Ontmoetingskerk wilt kijken geldt de volgende link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Prottestantse-gemeente-te-Dieren>



kerkdienst
gemist.nl

Kliederkerk Dieren 13 november 15.00 uur

Op zondagmiddag 13 november staat er weer een Kliederkerk gepland. Dit keer met als thema 'Het huis op de rots'. Het belooft weer een gezellige, actieve en inhoudelijke middag te worden.

Families, kinderen, opa's en oma's, belangstellenden, iedereen is welkom.

We komen bij elkaar van 15.00 tot 17.00 uur in de Ontmoetingskerk in Dieren. Aanmelden is niet nodig en deelnemen is kosteloos. Het programma bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.

We hopen er een mooie middag van te maken. U/jij komt toch ook? Tot de 13 november!

Team Kliederkerk Dieren e.o.

Bloemengroet

Vorige week zondag zijn de bloemen naar Ronald Brons in Dieren gegaan.

A.s. zondag 13 november zijn de bloemen bestemd voor de heer C. Verschut in Dieren en de heer en mevrouw Hekman te Spankeren.



Samen gedenken – Steek een licht op

Zondag 6 november was er in de Petruskerk gelegenheid tot het aansteken van een kaars om dierbaren te herdenken. Diverse mensen uit Spankeren en omgeving maakten hiervan gebruik. Het was een mooie ingetogen bijeenkomst. De stilte in de kerk werd afgewisseld met zang van Loïs Bruggema uit Ede. Zij zong ontroerende liederen waar het gemis, de stilte en het verdriet in doorklonk. Onder andere het lied 'Door de wind' van Stef Bos:

*"Ik zie je voor me
Met m'n ogen dicht
Ik kan je voelen
Met m'n hart op slot
Ik hoor je praten
Maar je bent er niet
Je bent er niet"*

Actie Kersttas

Stichting STRAK en de kerken binnen DIANA in de gemeenten Rheden en Rozendaal organiseren samen ook dit jaar weer de Actie Kersttas. Mensen die van een minimum inkomen moeten leven krijgen een kerstpakket met allerhande bruikbare etenswaren. Wij vragen deze keer weer om een financiële donatie in plaats van doneren van boodschappen. Tijdens de oogstdienst zal de eerste collecte bestemd zijn voor deze jaarlijkse actie.



Gemeenteavond 24 november

Op donderdag 24 november a.s. zal er opnieuw een gezamenlijke gemeenteavond worden gehouden. Deze start om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk te Dieren (inloop vanaf 19.45 uur). Dit keer zullen de diverse 'Samen..Gaan' werkgroepen hun beleid presenteren voor de nieuwe Protestantse gemeente Zuidoost-Veluwezooom. Een heel belangrijke avond dus die u zeker niet mag missen, maar dat wilt u misschien ook wel niet, gelet op de zeer positieve reacties die er geweest zijn op de eerder gehouden gezamenlijke gemeenteavonden.

Vervoer naar de gemeenteavond / kerkdienst

Voor mensen die niet goed op eigen gelegenheid naar de gemeenteavond of een kerkdienst kunnen komen of het lastig vinden om in het donker te rijden, is er een mogelijkheid om opgehaald en weer teruggebracht te worden.



U kunt hiervoor een beroep doen op de kerktaxi-dienst en bellen naar Fred Haandrikman 06-21595529 of mailen naar pkn.spankeren@ziggo.nl.

Op de hoogte blijven van Samen..Gaan

Wilt u graag geïnformeerd worden over de stand van zaken m.b.t. de fusie van onze gemeente met de Protestantse gemeente van Dieren, dan kunt u een gratis abonnement nemen op de digitale nieuwsbrief 'Samen..Gaan'. Hierin staan in principe alle nieuwe ontwikkelingen. Wilt u op de verzendlijst, stuur dan een mailtje naar: samengaan.dierenspankeren@gmail.com.

Fruitbakjes ophalen

Het was druk vrijdagmorgen in de Kerkhorst. Een groot aantal diakenen en vrijwilligers heeft daar weer veel werk verzet door samen alle fruitbakjes voor de oogstdienst klaar te maken. Het was een productieve maar vooral ook gezellige bijeenkomst. Heeft u fruitbakjes besteld, dan kunt u die na afloop van de oogstdienst a.s. zondag 13 november ophalen in de Petruskerk.

Mocht dit lastig zijn dan graag contact opnemen met Frens Vosseberg tel: 0313-423078 of e-mail f.vosseberg@chello.nl.

De opbrengst van de bakjes is voor ons project in Colombia - Stichting Kleine Arbeider. Dit project is in samenwerking met de PG Dieren opgezet.



Vele handen maken licht werk

Intern. dag voor de Rechten van het kind

Elk jaar wordt op 20 november de 'Internationale Dag van de Rechten van het Kind' (Universal Children's Day) gevierd. Op deze dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben.



UNICEF en de Verenigde Naties hebben hiervoor op 20 november 1989 een verdrag aangenomen. Hierin zijn de basisrechten van alle kinderen ter wereld vastgelegd.

De belangrijkste rechten van het kind zijn:

- Het recht op onderwijs
- Het recht op eigen geloof en cultuur
- Het recht op een naam en een nationaliteit
- Het recht op een eigen mening
- Het recht op een veilig en gezond leven
- Het recht op bescherming tegen kinderarbeid
- Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld
- Het recht op bescherming bij een oorlog
- Het recht op spelen
- Het recht om op te groeien bij familie
- Het recht op veilig drinkwater
- Het recht op goede gezondheidszorg
- Het recht op zorg bij een handicap
- Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld

Het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Zie voor meer informatie:

www.dagvanderechtenvanhetkind.nl

Kerk in Actie wil dit graag onder uw aandacht brengen.

Aanpassingen op het kerkhof



De ombouw van de vuilniscontainer (links) is nu zodanig aangepast dat men makkelijker de deksel van de container open kan doen en deze kan nu ook open blijven staan. In de rechter ombouw hangt wat tuingereedschap om te gebruiken. Wel graag terughangen natuurlijk.

Gezocht: Kerstboom

Voor de kerken in Spankeren en Laag-Soeren ben ik op zoek naar een kerstboom.

Misschien heeft iemand al jaren een te grote spar in de tuin staan en wil daar nu eens van af. Dan is dit een mooi moment om deze boom een tweede leven te geven. Als de boom geschikt is wordt hij door ons omgezaagd en opgehaald.

Voor informatie kunt u Ben van Middelkoop bellen: 0313-422689.



Schrijfacties Amnesty International



Deze maand gaan de brieven naar Tunesië, Iran en Rusland. Achter in de kerk bij de balie liggen de brieven die door u ondertekend kunnen worden. Aandacht voor aangedaan onrecht blijft belangrijk. Tekent u mee?

Tunesië: geef rechters en aanklagers hun baan terug!



President Saïed gaf opdracht om 57 rechters en officieren van justitie per direct, om vage redenen, te ontslaan. Dit is een schending van hun rechten en bovendien een aanslag op de onafhankelijke rechtstaat! 3 van hen gingen in hongerstaking om te protesteren tegen hun willekeurige ontslag. Ze kunnen zich niet verdedigen en zitten – samen met 54 anderen – zonder werk, salaris en zorgverzekering. In de brief aan de Tunesische Minister van Justitie roepen mij op hen hun baan terug te geven.

Schrijfactie Iran: Laat Edris Feqhi vrij!



Edris Feqhi, lid van een Koerdische oppositiepartij in Iran werd in juli 2021 met grof geweld opgepakt. Zijn familie werd aanvankelijk verteld dat hij was gedood, maar een getuige beweert daarentegen Feqhi gezien te hebben in een gevangenis in West-Azerbeidzjan. Volgens de getuige is het slecht gesteld met zijn gezondheid door de vele martelingen en gebrek aan medische hulp. In de brief roepen wij de autoriteiten op uitsluitel te geven over het lot van Feqhi.

Schrijfactie Rusland: hef schorsing advocaten op!

Russische autoriteiten schorsten afgelopen juli drie advocaten enkel en alleen omdat zij hun werk deden. Ze hielpen activisten op de door Rusland bezette Krim die om politieke redenen waren aangeklaagd. In de afgelopen jaren zijn advocaten op de Krim meer en meer onder druk komen te staan. Ze worden willekeurig opgepakt en vastgezet en krijgen hoge boetes opgelegd. Rusland geeft hiermee een



afschrikkend signaal af aan andere advocaten die zich inzetten voor mensenrechtenactivisten. Amnesty roept de Russische autoriteiten op een einde te maken aan deze praktijken.

Adventskalender 'Aan tafel!': bestel hem gratis



Het thema van de PKN adventskalender is dit jaar 'Aan tafel - plek voor iedereen'. Met Kerst komt God ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook nu nog elke dag uit om dicht bij Hem te leven, en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag je je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen.

Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo komen we iedere dag een stapje dichterbij Kerst.

Gratis aanvragen kan via de PKN website: <https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/>
Volg je de kalender liever online? Meld je dan aan voor de dagelijkse of wekelijkse adventsmailing!

Avondmaal

Als in Emmaüs

Wanneer mijn woorden breken,
M'n verhaal letterloos ter aarde ligt,
Als alles dubbel is en niet meer echt,
Het leven leeg van mensen, van mijzelf

Dan is hij er -
Rakelings nabij -
Die stem, dat handgebaar.
Ik grijp zijn hand,

want hij, het brood,
en hij, het leven,
draagt mij als op vleugels
van de dageraad die komen zal.

Ds. Frans Ort

Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief, een mooie gedachte of een bijzondere gebeurtenis delen?
U bent van harte welkom. Mail of bel ons (zie onderstaande gegevens).

Met een hartelijke groet,

Lidy te Hennepe, Tineke van Middelkoop en Fred Haandrikman

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O

E-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl . Tel. 06-21595529



GENADE
als grondtoon

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via de e-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl